

Eucharistische Aanbidding Amsterdam

Stichting 'De Heilige Stede'

Nieuwsbrief – maart 2015

Postadres
Midscheeps 101
1034 TL Amsterdam

Mirakelweek 2015



Woensdag 18 maart 2015 is het Hoogfeest van het Mirakel van Amsterdam en dit luidt dan tevens het begin van de Mirakelweek in, die duurt van woensdag 18 t/m zondag 23 maart. De Begijnhof is het Eucharistisch Centrum van het bisdom Haarlem-Amsterdam en waar de plek waar gedachtenis aan het Eucharistisch Wonder van het jaar 1345 in ere wordt gehouden door de Paters Sacramentijn.

Voor deze gelegenheid verplaatsen we daarom in de Mirakelweek onze wekelijkse Aanbidding op donderdag 19 en vrijdag 20 maart naar de BegijnhofKapel.

- Het reguliere aanbiddingsrooster wordt aangehouden, zodat iedereen op haar of zijn heilig uur (uren) Onze Lieve Heer kan aanbidden.
- Overdag is toegang tot de Begijnhofkapel is mogelijk als regulier via het Begijnhofje. De openingstijden hiervan zijn van 8.30-18.30 uur.
- Buiten openingstijd Begijnhofje hebben wij, de Aanbidders, toegang via de voordeur aan de Nwe Zijdsvoorburgwal 373.
- Aanbellen is mogelijk tot 23.00 uur! Daarna, vanwege nachtrust paters, toegang door het bel len van 06 - 86 87 1987 (mobiel Christel Hoffman). Zij komt dan de deur aan de Nwe Zijdsvoorburgwal 373 opendoen.
- Het wekelijkse parochiale Aanbiddingsuur op donderdag van 11.00-12.00 uur in de Kapel van de Onze Lieve Vrouwekerk wordt gehandhaafd.
- Voor het verdere programma in de Begijnhofkapel, zie folder 'Mirakelweek'.

Alle deelnemers krijgen de hartelijke groeten van Mgr. J.G.M. van Burgsteden. Ook rector Pieter Wielinck heet ieder deze week van harte welkom.

Maart, maand van de Heilige Jozef

De feestdag van de Heilige Jozef, bruidegom van de Heilige Maagd Maria, voedstervader van Jezus en beschermer van de Kerk, wordt gevierd op 19 maart, midden in de Mirakelweek van Amsterdam.

Maar eigenlijk is de hele maand maart op een bijzondere wijze aan de Heilige Jozef toegewijd. In zekere zin wordt de Veertigdagentijd onderbroken om het Hoogfeest van de Heilige Jozef te vieren.



Hij zorgde, samen met Onze Lieve Vrouw, voor het Kind Jezus en in de Hemel is er geen grotere heilige dan hij, uitgezonderd natuurlijk zijn echtgenote. Zoals hij het hoofd was van de Heilige Familie en voor zijn gezin hier op aarde zorgde, zo oefent hij thans zijn beschermheerschap uit over de universele Kerk.

Gebed tot de Heilige Jozef

Tot U, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, na de hulp van Uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook Uw bescherming af. Wij bidden U ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn Bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door Uw machtige bijstand. Dat vragen wij omwille van de liefde, die U heeft

verbonden met de Onbevleete Maagd en Moeder van God en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede Gij het Kind Jezus hebt omhelsd. Zorgzame bewaarder van het Heilige Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de Hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de Heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in Uw blijvende bescherming, opdat wij naar Uw voorbeeld en gesteund door Uw hulp heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de Hemel verkrijgen. Amen.

Vastenboodschap van Paus Franciscus



Paus Franciscus heeft op het Feest van de heilige Franciscus van Assisi, 4 oktober 2014, een speciale Vastenboodschap uitgebracht met als titel:

"Weest moedig van hart" (James. 5,8)

"De Vasten is voor de Kerk, de gemeenschappen en elke gelovige een tijd van vernieuwing. Maar vooral een "tijd van genade". God vraagt ons niets dat Hij ons vooraf niet heeft gegeven: "Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad". We laten

Contactgegevens coördinatoren

* Eugenie van den Eijnden – Telnr. 020-625 97 29, Mobiel: 06-403 388 67

* Gerda Hoogland: Telnr. 020-664 85 98, Mobiel: 06-272 866 32, E-mail: gerda.hoogland@live.nl

* Christel Hoffman Telnr. 020-737 12 32, Mobiel: 06-86 87 1987, Email: info@aanbiddingamsterdam.nl

Ook uw donatie wordt gewaardeerd

Blauwe kistje. Vriendelijk dank voor uw bijdrage!

Hem niet onverschillig. Hij draagt ieder van ons in Zijn hart, kent ons bij onze naam, draagt zorg voor ons en gaat naar ons op zoek als wij Hem in de steek laten. Ieder van ons belangt Hem aan; Zijn liefde belet Hem onverschillig te zijn voor wat ons overkomt. Maar wanneer het ons goed gaat en wij ons niet generen, gebeurt het dat wij vergeten aan de anderen te denken (wat God de Vader nooit doet), geen interesse meer hebben voor hun problemen, hun leed en het onrecht dat hen treft ... Dan vervalt ons hart in onverschilligheid: wanneer het mij betrekkelijk goed gaat en alles lukt, vergeet ik degenen met wie het niet goed gaat. Deze egoïstische, onverschillige houding heeft vandaag een wereldwijde dimensie gekregen, zodat wij kunnen spreken over een mondiale-ering van de onverschilligheid. Het gaat om een onbehagen waaraan wij als christen het hoofd moeten bieden."

Wanneer Gods volk zich tot Zijn liefde bekeert, vindt het de antwoorden op deze vragen die de geschiedenis voortdurend stelt. Één van de dringendste uitdagingen waarbij ik in deze boodschap zou willen stilstaan, is die van de globalisering van de onverschilligheid.

Onverschilligheid tegenover zijn naaste en tegenover God is zelfs voor ons, Christenen, een reële bekoering. Daarom is het nodig dat wij in elke Vastentijd de roep van de profeten horen die de stem verheffen en ons wakker maken.

God is niet onverschillig voor de wereld, maar bemint haar zodanig dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft voor het heil van elke mens. Door de menswording, het aardse leven, de dood en de verrijzenis van Gods Zoon, staat de deur tussen God en de mens, tussen hemel en aarde, definitief open. En de Kerk is als de hand die deze deur openhoudt dank zij de verkondiging van het woord, de viering van de sacramenten, het geloofsgetuigenis dat in de liefde werkzaam is. Nochtans is de wereld geneigd zich af te sluiten en deze deur te sluiten waarlangs God de wereld binnenkomt en de wereld in Hem. Aldus moet de hand, die de Kerk is, nooit verwonderd zijn dat zij afgewezen, verpletterd en gekwetst wordt.

Daarom heeft het volk van God vernieuwing nodig, om niet onverschillig te worden en zich af te sluiten. Ik zou drie pistes willen voorstellen om over deze vernieuwing na te denken.

Lees verder op RK-documenten:

<http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5788>