

# UITNODIGING

## Zes Bezinningsmomenten Eucharistische spiritualiteit

Veel mensen zoeken naar een spiritualiteit om hun christelijk engagement in het dagelijks leven te verdiepen. Het komend seizoen zullen we tijdens een zestal bezinningsmomenten aandacht besteden aan de wisselwerking tussen leken-gelovigen en ordes en congregaties.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

- De Eucharistie, Het Offer van de Heer
- Het Ontstaan van de Eucharistische Aanbidding en de Sacramentsprocessie
- Rites, attributen, gebeden bij de Eucharistische Aanbidding
- Inspirators van de Eucharistische Aanbidding I  
(o.a. Pater Eymard, Paus Johannes Paulus, Pastoor van Ars, Augustinus)
- Inspirators van de Eucharistische Aanbidding II  
(o.a. H. Gertrudis, Zuster Faustina, Moeder Teresa, H. Teresa van Lisieux)
- De Christo-centrische Kerk en de Eucharistie

De leefregel van de Sacramentijnen zegt: “Opdat zij zich in heel hun leven en in al hun werkzaamheden door de Eucharistie laten inspireren”. Zo is er voor leken die in het charisma van Pater Eymard (1811-1868) willen delen een regel voor Eucharistisch Leven.

**Begeleiding** : Pater Aad van Ruiten sss. en mevrouw Christel Hoffman

**Tijd** : 19:30 – 21:00 uur

**Bijdrage** : € 3,00 per bijeenkomst

**Plaats** : Pastorie Begijnhofkapel

**Data** : 2e woensdag van de maand (2017)

*13 sep. (pater Aad van Ruiten), 11 okt. (Christel Hoffman), 8 nov.  
(pater Aad van Ruiten), 10 jan. (pater Aad van Ruiten), 7 mrt.  
(Christel Hoffman), 9 mei (pater Aad van Ruiten/Christel  
Hoffman)*